

RÖDA KORSET HÄSSLEHOLMSKRETSEN 1915-2024.

Första världskriget 1914-1918 gav impuls till bildandet av Röda Korsets Kvinnoförening i Hässleholm. Den 3/8 startades föreningen med huvuduppgift att anskaffa och förfärdiga sjukvårdsutrustning för Hässleholms Landstorm. Man beslutade att årsavgiften för aktiva medlemmar skulle vara en krona, detta motsvarade en kaffefrukost på Operakällaren eller en biobiljett. Avgiften för passiva medlemmar skulle vara "en frivillig avgift".

1915 inkom en förfrågan från föreningen Svenska Röda Korset om Kvinnoföreningen ville uppgå i Svenska Röda Korset. Detta bifölls vid ett styrelsesammanträde den 3/11 1915 med förbehållet att sjukvårdsutrustning och penningmedel skulle tillfalla Landstormen.

Redan fr o m 1915 har kretsen haft arbetsmöten under måndagseftermiddagarna och har så än idag.

1917 anhöll ortens läkare att Hässleholmskretsen skulle iordningställa ett provisoriskt epidemisjukhus på grund av den pågående nervfeber epidemin - naturligtvis ställde Kretsen upp.

Efter fredsslutet 1918 var nöden stor i Tyskland och Österrike. Kretsen beslöt samla in pengar till barnkläder, detta räckte till ca 1000 plagg samt till torrmjök och tvål.

1927 frågade SRK om Kretsens syn på "hemvårdarinnor". Kretsen uttryckte sin stora sympati för förslaget. 1933 skrev Kretsen kontrakt med hemsyster Greta Erlandsson. Kostnaden för heldag sattes till två kronor (kvinnliga arbetare tjänade 3,93 kr/dag). Under 1933 arbetade Greta 190 hela dagar, 34 halva dagar samt gjorde 73 hembesök och vakade 22 nätter.

Under andra världskriget koncentrerades hjälpverksamheten till Finland. Det stickades av hjärtans lust och man sydde lakan, örngott och sjukhusskjortor till krigssjukhus i Finland. Även Norge och Polen fick del av detta.

När Sveriges gränser öppnades för att ta emot en del av offren för det brutala kriget kom flera hundra offer till Hässleholm. Ett beredskapssjukhus inrättades på Fridhem (Norrängsskolan) varvid Kretsen gjorde stora insatser. I ett senare skede fick beredskapssjukhuset ta emot 730 tyska och baltiska patienter, som flytt till Sverige.

I samband med Marshallplanen (Europahjälpen) 1947-1952 samlade man in nära 35 ton kläder och 17 000 kronor. Idag, 2015 motsvarar detta c:a 200 000 kronor.

1953 skedde de katastrofala översvämningarna i Holland och i Hässleholm hjälpte alla till med insamlingen (mycket likt Tsunami-insamlingen). Det var affärer, enskilda, T4 och P2, lasarettet, elever och lärare på läroverket och folkskolorna, missionsförsamlingen, Rotary med flera.

1958 börjar Kretsen med sommarträffar för äldre och handikappade samtidigt som man stödde olika länders katastrofarbete.

1971 föreslog Kretsens ordförande att man skulle anordna julslytningstombola, som senare blev julmarknad och under en följd av år Kretsens viktigaste inkomstkälla.

1977 fick Kretsen egna lokaler kostnadsfritt på Högalidshemmet med ökad rödakorsidentitet som följd. Kretsen fortsatte under de följande åren att på olika sätt samla in pengar. Modevisningar i samarbete med stadens affärer, insamlingar med hjälp av Läredaskolans elever. Tillsammans med Lions anordnades insamling till jordbävningsoffren i Algeriet, genom att "sälja bröd till musik" med Musikskolans orkester med flera aktiviteter.

En ny epok inleds med Mötesplats Kupan och Second handförsäljning.

När Högalidshemmet skulle renoveras i slutet av 1990-talet tvingades Kretsen söka nya lokaler. Efter många diskussioner i styrelsen tog man 9/2 1999 det, som det då tycktes, djärva beslutet att hyra "Doktorsvillan" på sjukhusområdet och samtidigt öppna Mötesplats Kupan.

Den 23/4 1999 invigde kommunalrådet Bengt Andersson Mötesplats Kupan i närvaro av Röda Korsets dåvarande ordförande Christina Magnusson.

Med second handförsäljningen på Kupan som ny inkomstkälla kunde Kretsen utöka sin verksamhet nationellt och internationellt, dels socialt, dels genom bistånd vid katastrofer.

Under den tioårsperiod som Mötesplats Kupan fanns i "Doktorsvillan" ökade försäljningen från 316 021 kr för år 2000 till 1 045 000 kr under år 2010.

Personalstyrkan utökades också och i samarbete med Arbetsförmedlingen med flera sysselsattes ett ökande antal medarbetare med arbetsprövning och praktik i butiken. Arbetsgruppen på måndagar fick sällskap av en vävgrupp. Åtskilliga alster tillverkades och bidrog till intäkterna genom lotterier, basarer, julmarknader mm. Försäljningsarbetet utvecklades hela tiden – kassaregister, kortbetalning, försäljning på Internet introducerades.

Den framgångsrika verksamheten på Kupan förstärkte möjligheterna till lokala aktiviteter. Anhörigvård, besöksverksamhet och utbildningsinsatser pågick fortlöpande. Nya verksamheter startades också såsom Telefonjour, Läxhjälp, Rödakorsvärdinnor på Sjukhuset och Språkcafé tillsammans med Biblioteket och senare även på Mötesplats Ljungdala.

Stort engagemang och många frivilligtimmar ägnades åt de boende på asylförläggningen i Finja under **2000**. Kretsens bidrag till nationella och internationella insamlingar ökade också i paritet med Kupans ökande intäkter. **2005** samlade Kretsen tillsammans med Norra Skåne, ICA Kvantum med flera aktörer in nästan en halv miljon kronor till de drabbade i tsunami-katastrofen i Thailand.

Kretsen medverkade tillsammans med Kretsen i Landskrona och några Kretsar i Halland i ett globalt twinningprojekt, som drevs i S Omo i Etiopien. Projektet gick ut på att starta och utveckla verksamheter inom jordbruk, gräva brunnar för rent vatten och ordna så att sanitetsproblemen löstes. Det resulterade också i att ett vandrarhem öppnades som numera (2015) ger arbete och inkomster. Kretsens engagemang med ekonomiskt bistånd och med besök på plats i S Omo pågick framgångsrikt under perioden **2001-2012**. Vid flera tillfällen var Kretsarna också värdar för besökare från S Omo.

Framgången för Mötesplats Kupan fortsatte och det blev populärt att handla second hand. Lokalerna började kännas trånga och eftersom de inte var handikappanpassade och omvärlden krävde detta mer och mer så startade sökandet efter ny lokal. Beslut om ny lokal togs av styrelsen, efter mycket eftertanke och diskussioner, eftersom en flytt innebar högre kostnader och krävde mycket arbete.

Den 1 oktober 2011 flyttades Kupans verksamhet från Doktorsvillan till Östergatan 17 i centrala Hässleholm. Invigningen förrättades av Irja Mellåker Hedin, chef för Röda Korsets Second handverksamhet, tillsammans med Birgitta Lantz, ordförande i Kretsen.

Flytten blev ett lyckokast och omsättningen och antal kunder ökade markant. Försäljningen har ökat från 1,2 miljoner kr 2011 till 2,2 miljoner kr 2014.

Antalet kunder har mer än fördubblats. 2014 besökte ca 1700 kunder Second hand-butiken varje vecka.

2015 har Kretsen ca 100 frivilliga medarbetare och 5 anställda (3,5 årsarbetare) samt, antalet varierar, placerade för arbetsprövning från Arbetsförmedlingen,.

Tyvärr har antalet medlemmar minskat till ca 300.

Röda Korset har blivit en populär mötesplats för hässleholmarna både för att handla miljövänligt och för att fika. I caféet serveras rättvisemärkt kaffe och te samt hembakta kakor och fina smörgåsar.

2012 togs ett beslut i Svenska Röda Korset att inte längre skicka klädbistånd till katastrofområden. När en katastrof inträffar behövs snabb hjälp och då är det pengar som gäller för att man ska kunna inhandla vad som behövs. Det gör man bäst i närområdet.

För att undvika att sopberget blev större av de kläder med mera, som inte kan säljas i våra second hand-butiker, skickas överskottet till en stiftelse i Holland, Sympany. Här finns en återvinningsfabrik, som tar hand om detta och gör till exempel ny textil, isoleringsmaterial m m.

Under **2013** kom ett stort antal flyktingar till Tyringe där Kretsen bistod med hjälp av olika slag, kläder, hygienprodukter och språkundervisning.

Kretsens bidrag till hjälpprojekt både internationellt, nationellt och lokalt har också ökat i omfattning eftersom intäkterna ökar mer än kostnaderna. 2014 var Hässleholm bland de 50 Kretsar som bidrog med mest pengar till projekten i Årsappellen.

Ett nytt fenomen dök upp på våra gator och torg, även på mindre orter, under **2014**, nämligen våra utsatta EU-medborgare "tiggarna". De "störde" våra samveten och vi visste inte hur och vad vi skulle göra för dessa människor. I Hässleholm startade ett samarbete mellan kommunen, Svenska Kyrkan, Pingstkyrkan och Röda Korset och vi hjälptes åt för att lindra och avhjälpa deras mest akuta behov. Detta samarbete kommer att fortsätta för att vi på bästa sätt ska kunna stödja dessa personer.

Sammanfattningsvis har Kretsen utvecklats positivt de första 100 åren. Allt engagemang av frivilliga, anställda och medlemmar ger gott hopp om att den trenden ska hålla i sig även de kommande åren.

Kretsens ordförande fick hedersuppdraget att på Sveriges Nationaldag 6 juni 2014 hålla högtidstalet i Hembygdsparken.

Jubileumsåret 2015 Röda Korset Hässleholm fyller 100 år och Svenska Röda Korset fyller 150 år.

Jubileumsåret inleddes med Kretsstämman den 24 februari, som hölls i Blå Salongen på Kulturhuset, med musik från Kulturskolan och Sara Arámbula, som är mästare i berättarkonst, underhöll med trevliga historier.

Den 8 maj, Röda Korsets Dag, besökte Eva von Oelreich, Svenska Röda Korsets ordförande, Kretsen och vi överlämnade en gåva på 100 000 kr till Jubileumsinsamlingen. I vår second handbutik hade vi flera aktiviteter både för vuxna och barn. Vi hade bland annat en dukningstävling där tre av våra medarbetare hade fått i uppdrag att duka sitt eget bord med saker från butiken. Kunderna röstade och intresset var stort. Eva von Oelreich var prisutdelare.

På kvällen hade vi "jubileumsfest" för personalen och frivilliga med mat och trevlig gemenskap.

24-26 september Vita Bussen är på besök, uppställd på Första Avenyen, för att synas ordentligt. Detta arrangemang rönt stort intresse. Under två dagar fick 750 skolelever guidning och information av Bo Fröberg, Röda Korset Malmö, om hur bussarna användes i slutet av andra världskriget för att transportera människor från koncentrationslägren till friheten. Under lördagen fick alla som var intresserade också tillfälle till samma information. Ca 150 personer fick möjligheten att sitta i bussen och lyssna till Bos engagerande sätt att berätta.



Filmen "Hoppets hamn" visades på torsdagskvällen i Sparbanken Skånes konferenslokal. Filmen är en dokumentär om räddningen från koncentrationslägren och följer några personer från räddningen till där de befinner sig idag.

I samarbete med Hässleholms FN-förening och Sensus ordnades en **Syrienafton den 19 oktober på Glashuset, Norra Station. Vladislav Savic, Sveriges Radios korrespondent** och syrienkännare, var föreläsare och redogjorde för hur det ser ut i Syrien och länderna runt omkring och varför läget är så komplicerat. Det bjöds dessutom på syriansk musik och mat som hade tillagats av elever på SFI. Detta var en mycket välbesökt tillställning och lokalen blev en aning för liten. Flera av besökarna fick stå upp men trots det fick vi mycket positiv respons.

Julbasar den 21 november, hela butiken julpyntad, musik, julpyssel för barnen och tomte som delade ut julgodis. Glögg och julkakor i caféet. Detta var första gången som detta gjordes, men absolut inte den sista. Massor av nöjda och glada kunder, mycket personal som såg till att allt förlöpte bra.

Julskyltning den 29 november, numera tradition med glögg och pepparkakor till kunderna, julletteri och julstämning i caféet.

2016 präglades mycket av den stora flyktingkatastrofen då vi fick 163 000 asylsökande till vårt land. I Hässleholms kommun placerades 1427 asylsökande och 260 ensamkommande, framför allt pojkar. Vi fick 5 asylboende varav tre fanns i Tyringe och de övriga i Vittsjö. Tillsammans med kommunens flyktingsamordnare hade vi ett omfattande samarbete med övriga frivilligorganisationer i kommunen. Vi träffades regelbundet för att få i gång aktiviteter för att göra vistelsen på asylboendet så bra som möjligt för flyktingarna. Vi ordnade språkundervisning, delade ut hygienprodukter, kläder och skor samt ordnade utflykter under våren och sommaren.

Fler språkcaféer öppnades och integrationsarbetet underlättades genom att vi fick projektpengar från Svenska Röda Korset som gav oss möjlighet att ordna simundervisning och fler utflykter och aktiviteter. Bl. a samhällsinformation, kännedom om allemansrätten både via teori och i praktiken, skogsutflykter med fiske, grillning med mera.

Under året fick vi ca 80 nya volontärer som gärna ville vara med och hjälpa sina medmänniskor. Förutom detta arbete pågick våra vanliga aktiviteter och verksamheter som vanligt.

Vi var vid årsskiftet 320 medlemmar och 180 volontärer. Vi bidrog med 1 590 000 kr till insamlingar varav 590 000 var till lokala verksamheter. 290 000 kr av dessa var projektpengar som vi erhållit för lokal integration.

.....

2017 Även detta år ägnades mycket av tiden och verksamheterna åt integrationsarbetet. De asylboenden som inte ägdes av Migrationsverket i Tyringe och Vittsjö avvecklades efter hand som de asylsökande flyttades från kommunen och nu finns endast ett kvar i Vittsjö, på Trobecks. Detta är självhushåll.

Det finns dock mycket kvar att göra och även i år fick vi projektpengar från Svenska Röda Korset till att driva aktiviteter. Dessa användes bland annat till simundervisning för vuxna.

Två projekt startades i samarbete med kommunens Integrationsenhet. Språkundervisning på HVB-hemmen för ensamkommande och samhällsinformation prioriterades.

Samarbetet med Biblioteket fortsatte med två föreläsningar, Stefan Zablocki, överlevare från Förintelsen och Jesper Huor, ”I huvudet på en terrorist”.

Ordförande Birgitta Lantz var huvudtalare vid kommunens arrangemang ”Kristallnatten” 9 november på Kulturhuset. Ordförande valdes till ”Årets vardagshjälte”, ett arrangemang av LIONS och Norra Skåne. Nationaldagen

medverkade vi, tillsammans med det nybildade RKUF- Hässleholm-Kristianstad, i kommunens firande i Hembygdsparken.

Våra övriga verksamheter med läxhjälp, rödakorsvärdinnor, anhörigstöd, besöksverksamhet, väv-och arbetsgruppen och en nystartad barnverksamhet pågick i vanlig ordning. Vår Second handbutik fortsatte att utvecklas positivt och besöks numera av ca 300 kunder varje dag. Försäljningen i butiken och caféverksamheten inbringade ca 2,7 miljoner kr.

Vi var vid årsskiftet 369 medlemmar och 180 volontärer. Volontärerna har under året bidragit med ca 16 000 timmar i de olika verksamheterna.

Även 2017 var ett gynnsamt år och vi bidrog med 1000 000 kr till insamlingar enligt årsappellen samt 400 000 kr i de lokala verksamheterna varav 100 000 kr var projekt pengar.

2018 fokuserade vi på ”Krisberedskap”. Röda Korset är en krisberedskapsorganisation och med anledning av detta ordnades, tillsammans med MSB, ”**Nationella Krisberedskapsveckan**” under vecka 22. Då uppmärksammade man på olika sätt vad man ska tänka på om det inträffar en större kris eller samhällsförändring.

Våra vanliga verksamhetsgrupper fortsatte och utvecklades. Vi hade ca 170 volontärer som tillsammans bidrog med ca 15 000 timmar på olika sätt. Second Handbutiken har haft en försäljning på 2,6 miljoner kronor och en del av överskottet, 500 000 kronor har skickats till olika insamlingar både nationellt och internationellt.

Under året har vi deltagit i Hessle Citys vår- och höstmarknad, insamlingen för Världens Barn, Manifestation för religionsfrihet och Nationaldagsfirandet. Tillsammans med Amnesty och FN-föreningen bjöd vi in till filmvisning i Kulturhuset den 27 mars. ”Syria’s Disappeared - The case against Assad” visades. En omskakande film som synliggjorde ett enormt mänskligt lidande.

På Missionskyrkans initiativ arrangerades den 23 augusti ett s k Politikersamtal. Vi var en av flera föreningar med humanistisk inriktning som tillsammans stod som arrangörer. Frågan som ställdes till de ledande politikerna i Hässleholm var ”I vilken värd vill du leva?”. Detta ägde rum i ett fullsatt Församlingshem.

VIS som står för ”Vägen in i samhället” är ett projekt som vi driver tillsammans med Hässleholms Kommun.

- Inom ramen för projektet har vi haft en frivilliggrupp på RSFI.
- Vi har även startat upp och drivit det s k Lyssnarprojektet. Syftet med Lyssnarprojektet är att höra vad olika grupper av nyanlända själva säger om sin situation och sina behov. Tanken är att detta ska bli en metod som vi ska kunna dela med oss av till såväl andra kretsar som till övrigt föreningsliv. Ett flertal gruppintervjuer har genomförts med deltagare på SFI och boende på EKB-hem.

Under hösten avslutade rödakorskretsen i Vinslöv sin verksamhet och medlemmarna överfördes till hässleholmskretsen. Detta är ett led i den sammanslagning av kretsar som ska vara genomförd 2023. Tyvärr fick vi inte vid detta tillfälle i gång några rödakorsgrupper i Vinslöv.

Vid årsskiftet var vi 369 medlemmar.

En ny epok börjar – sammangående till en krets i kommunen

2019

blev ett turbulent år. De spänningar som under 2018 funnits mellan styrelse och butikschef kulminerade vid kretsstämman i februari. Hela styrelsen avgick och kretsen stod utan ledning till 6 maj, då ny styrelse om fem valdes. Flera av dessa var noviser beträffande verksamheten, vilket innebar att det fanns ett stort behov av kunskapsinhämtning – och av täta styrelsemöten. Styrkan i kretsen framgick med all tydlighet för den nya styrelsen: **självständiga frivilliggrupper** såg till att allt ändå fungerade! Projekten ”Vägen in i samhället” och ”Tidiga insatser för asylsökande”, det senare bedrivs på uppdrag av länsstyrelsen, rullade också på. Det som fick stå tillbaka var ett antal planerade aktiviteter. Styrelsen såg som sin viktigaste uppgift att få balans i verksamhet och ekonomi, höll igen på givmildheten och kretsen kunde stärka sin balansräkning. Något som våren 2020 skulle visa sig välbetänkt.

Direkt efter semestrarna drabbades butikschefen av sjukdom och återkom inte förrän mars 2020 under rehab. Det och personalminskningar fick både positiva och negativa effekter. Negativa genom att övriga anställda fick ta större ansvar och positiva genom att det frivilliga engagemanget i second hand-butiken **mer än fördubblades**.

Tillsammans med övriga kretsar i kommunen, påbörjades arbetet med att sammanslå alla till en gemensam krets. Tyvärr upphörde verksamheten i Nävlinge under året och medlemmarna överfördes till vår krets.

Under året omorganiserades Arbetsförmedlingen, vilket innebar att nästan inga arbetsprövande placerades hos oss. Det i sin tur innebar ett stort ekonomiskt tapp.

Vid årsskiftet var vi 437 medlemmar och 144 frivilliga, varav 26 män, som tillsammans levererat ca 15 000 frivilligtimmar.

2020

blev än mera turbulent än 2019 – corona/covid 19 invaderade världen. I slutet av mars avstannade all verksamhet och all anställd personal blev därför uppsagd. Först i slutet av augusti kunde viss verksamhet återupptas – second hand-butiken öppnades igen. Öppettiderna begränsades och butiken sköttes **enbart av volontärer**. När smittspridningen ökade under hösten, inskränktes öppettiderna än mera. Så förblev det in i 2021.

De positiva händelserna under året var att Sösdala och Hästveda rödakorskretsar beslöt att fortsätta sina verksamheter. Nu som rödakorsgrupper ingående i Hässleholmskretsen. Detta som en följd av Riksstämmans beslut 2019 att från och med 2023-01-01 det bara ska finnas en krets i varje kommun. Alternativet för Sösdala och Hästveda vore nedläggning av verksamheterna.

Projektet Tidiga Insatser för Asylsökande och Vägen In i Samhället avvecklades.

Imponerande 8800 frivilligtimmar – naturligen det mesta i butiken - blev nedlagda under året enbart i Hässleholm!

Vid årets slut hade kretsen 524 medlemmar, inklusive från Sösdala överförda.

2021

Pandemin låg fortfarande som en våt filt över verksamheten. Second hand-butiken i Hässleholm kunde ändå hålla öppet begränsade tider, liksom verksamheten i Sösdalagruppen. Efterhand kom caféet i Hästveda, Rödakorsvärdarna vid sjukhuset, arbetsgruppen, vävgruppen och cafeterian i Kupan i gång. Övriga verksamheter låg nere.

Farstorp rödakorsgrupp blev under året en del av kretsen.

Kretsstämman genomfördes digitalt varvid styrelsen utökades med representant för Hästveda rödakorsgrupp.

Våra frivilliga gjorde ett fantastiskt arbete. 13 500 timmars jobb!

Butiken i Kupan fick ett jättelyft och grundaren av Kupan-konceptet (gift med en som varit butikschef i 20 år) sa att han aldrig sett en så fin butik! Det

helhjärtade engagemanget också i Hästveda och Sösdala gjorde att kretsen kunde skänka mer än 600 000:- till välgörande ändamål. Våra specialister på ”hittegods” bidrog mycket genom försäljning både på Tradera och Bukowskis. Denna goda försäljning innebar för våra idoga transportörer många turer till Helsingborg och Hässleholm Miljö av gods för återvinning.

I oktober firade Kupan i nuvarande lokaler 10 år. I arrangemanget deltog nyvalda riksordföranden Anna Hägg-Sjöquist, Kupan-konceptets grundare Björn Lundell, tidigare ordf Margarete Hasslow och Birgitta Lantz samt en stor skara frivilliga.

Inalles var vi vid årets slut 157 frivilliga i kretsen och 564 medlemmar.

2022

År 2022 blev ett år som vi inte kunnat föreställa oss. Omtumlande är ett milt begrepp.

Vi genomförde vår kretsstämma 23 februari och beslutade bland annat att skänka ett rejält kapital till Röda Korsets katastrofhjälp. När vi vaknade dagen efter hade Ryssland invaderat Ukraina. Vi bestämde då att kapitalet skulle gå till verksamheten i Ukraina.

Direkt började vi också att aktivt samla in pengar och gick ut med bössor och swishlappar i Farstorp, Hästveda, Hässleholm och Sösdala. Alla gruppernas aktiviteter inriktades mot hjälpen till Ukraina. Vi fick även till ett konstlotteri. Åtskilliga föreningar uppväktades med önskan om bidrag. Samtidigt fick vi gåvor från företag, aktieklubb, föreningar och enskilda. Styrelsen bestämde också att en veckokassa från second hand-butiken i Hässleholm varje månad skulle avsättas.

Resultatet blev fantastiskt: när året var slut hade vi skänkt 1 100 000:- och dessutom ett bidrag till Världens Barn!

De ukrainare som kommit hit inkvarterades på Tyringe kurhotell och på Wittsjöskog, ca 100 på vardera stället. Dessutom välkomnades många i privata hem. Alla vi nått har fått stöd i form av presentkort i butiken till ett totalt värde om ca 100 000:- och även stöd i form av önskade saker som vi inhandlat. Vid årets slut fanns 251 kvar, varav 49 boende på Kvarngården i Stoby.

Beträffande materiellt stöd har kretsen även erbjudit föreningen Hemlösa i Hässleholm sådant samt försett en kvinna som sov på golvet med säng.

Till glädjeämnen i vår angelägna verksamhet hörde att nästan alla aktiviteter kunde återupptas.

Samgåendet till en krets i kommunen slutfördes 1 oktober då vi kunde hälsa Vittsjö välkommen i kretsen! Det innebar bland annat att vi fick en second hand-butik till i kretsen.

Inalles var vi 153 frivilliga och 754 medlemmar i kretsen, inklusive överförda från nedlagda kretsen i Osby samt från Vittsjö. Våra entusiastiska frivilliga gav ca 20 000 timmar av sin tid!

2023

Sammanslagning till en kommunkrets var fullbordad och kretsstämman antog det nya namnet **Hässleholmsbygdens rödakorskrets**. Vi hade också funnit våra verksamhetsformer, varför en **strategi** antogs innebärande att så här arbetar vi tills något grundläggande förändras. Grundpelare i strategin var **uthållighet med enbart frivilliga krafter**.

Svenska Röda Korsets riksstämma lade fast en strategi till år 2030: Ett medmänskligt Sverige i en hållbar värld. Vår krets arbetade så mycket med detta att vi inte behövde närvara fysiskt vid riksstämman, utan överlät åt regionrådet att företräda oss.

Vår humanitära inriktning, förutom det lokala engagemanget, var fortfarande hjälp till Röda Korset i Ukraina; hälften av det ekonomiska överskottet gick dit och hälften till andra katastrofer. En dryg miljon kunde vi totalt bidra med. Lokalt fortsatte vårt stöd till de från Ukraina boende i kommunen, varav ca 30 på Kvarngården.

Nationellt inom Röda Korset instiftades en ny utmärkelse: årets second hand-butik. Vi tyckte att butiken i Hässleholm förtjänade det priset och nominerade vår butik. (Det blev inte vi!)

Vid årets slut var vi 155 frivilliga, som bidrog med ca 20 000 arbetstimmar, men tyvärr kunde vi konstatera ett stort medlemstapp till 566 medlemmar. Orsak?

2024

Vårt stöd till RK Ukraina var orubbat, liksom till de på Kvarngården boende ukrainarna. För tredje året i följd kunde kretsen leverera en dryg miljon till Röda Korsets verksamheter.

Samarbetet som vi tog initiativ till våren -23, med kyrkan, Diakonia, Hemlösa i Hässleholm, Majblommanföreningen och Hässleholms kommun fortsatte.

Vår strategi – uthållighet med endast ideella krafter – innebar att en del verksamheter pausades under sommaren, bland annat stängdes second hand-butikerna under några veckor. Hässleholmsbutiken firade under hösten 25-

årsjubileum (i tysthet, fastän vi gjorde vad vi kunde för att för hässleholmarna påtala det hela!)

Vi fick av regionrådet veta att vi var en av få kretsar i landet som lyckats behålla verksamhet överallt, dvs även i rödakorsgrupperna, f.d. rödakorskretsarna. Det gick dock inte utan gnissel – samarbetet Hästvedagruppen och styrelsen var ”inte det bästa”.

Under hösten flyttade underavdelningen för behandling av krigsskador, under ledning av Aras Salih, åter in i våra lokaler.

Vidare inleddes under hösten ett arbete med förändrade rutiner och ansvarsfördelning i Kupan.

Våra erfarenheter av Röda Korsets regelverk medförde att vi tidigt under året började skissa på motioner till riksstämman 2025.

Här är listan på alla ordföranden i Kretsen hittills

1916 - 1923 Fru Helga Granlund

1924 - 1931 Doktorinnan Märta Gabrielsson

1932 - 1936 Fröken Görel Posse

1936 - 1940 Fru Gunnel Ericsson

1940 - 1956 Doktor Karin Thorsell-Lagergren

1957 - 1964 Friherrinnan Helene Leijonhufvud

Kan man ana att här någonstans kom ”du-reformen”?

1965 - 1976 Ruth Bergstrand

1977 - 1985 Barbro Holm

1985 - 1986 Rolf Tengroth / Stig Roos

1987 - 1996 Margarete Hasslow

1997 - 1999 Hans-Erik Ekström

2000 - 2008 Torsten Hansén

2009 - 2017 Birgitta Lantz

2018 Lou Björnberg

2019 - 2024 Ulf Råvik

2025 -